

NIEUWSFLITS

ZORGCOÖPERATIE ANNA ZORGT

DONDERDAG 14 DECEMBER 2023

Als lid informeren we u graag als eerste over het reilen en zeilen van uw Zorgcoöperatie Anna Zorgt. De informatie is bedoeld voor onze leden en mag - zonder toestemming - niet voor andere publicaties worden gebruikt.

Beste leden,

Nog een kleine twee weken en dan zijn we weer in de staart van 2023 aanbeland, wat gaat de tijd soms toch zo snel. We hebben een mooi coöperatief jaar achter de rug waar alles weer kon en waar vele leden gebruik hebben gemaakt van het brede aanbod aan activiteiten. De inwoners van het dorp weten de weg naar het dorpsloket ook steeds beter te vinden en dat gaat ervoor zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening dichtbij huis steeds meer gewaardeerd wordt. Met deze nieuwsbrief delen we graag de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden en kijken we ook vooruit naar een mooi en nieuw jaar. Voordat het zover is wensen we u gezellige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Namens het bestuur,

Ine van Ommen, Marijke van Dijke, Arjan van Dijke, Adriaan van den Berge, Ko Droogendijk, Corné Polderman, Sander Westdorp en Jack Westdorp

NIEUWS VAN BREI & ALLERLEI

Morgen, vrijdag 15 december van 16.00 tot 21.00 uur, staan we met een kraam op de Winterfair van Streekmuseum de Meestooft. Deze is in Charles Dickens sfeer. Het programma ziet er veelbelovend uit. Met onder andere dranken en spijzen, een muziekprogramma, passende versiering en nog veel meer. En natuurlijk hebben wij artikelen te koop die passen bij een Winterfair. Wij hebben er zin in en hopen tot ziens op de fair.

Het is soms moeilijk om te schrijven wat Brei en Allerlei* nu precies is. Is het om te handwerken of ja, waarom zou je daar heen gaan? We kregen onderstaand gedicht van een bezoeker. En daarin staat precies hoe het voor haar voelt bij de Brei en Allerlei*. En we kunnen het daar helemaal mee eens zijn!

**Notulen Algemene Ledenvergadering 2023 en het Jaarverslag 2022
zijn te raadplegen via www.anna-zorgt.nl**

*Zijn de dagen donker en gaan ze traag voorbij
Kom dan een keertje buurten bij "Brei en Allerlei*"
De drempel is er lager dan je waarschijnlijk denkt
En er is altijd iemand die lekkere warme koffie schenkt
Met het koekje, een praatje en ook vaak een lach
Is het een lichtpunt in een sombere dag
Er wordt niet verwacht dat je iets maakt of brei
Je bent gewoon hartelijk welkom voor de gezelligheid
De koffie/thee schenken we met plezier
Op dinsdagmorgen tot twaalf en
donderdagmiddag tot half vier
Kom dan gerust eens binnenlopen,
toets in Annahof "41 bel"
en de deur gaat dan vanzelf open.*



Dus nogmaals; van harte welkom!

Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en
donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur

UITSLAG ENQUETE ACITIVITEITENCOMMISSIE

Als 1^e willen we iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken voor de input. Dit helpt ons zeker om in 2024 weer mooie en passende activiteiten te organiseren. De enquête is door 82 leden ingevuld. Dat is op zich een mooi resultaat al hadden we op meer gehoopt. Toch geeft de uitslag ons een goed beeld van wat onze leden leuke activiteiten vinden.

Hieronder volgt de Top 10

1.	Stedendagtrip
2.	Samen uit eten bij de plaatselijke horeca
3.	Fietstocht
4.	Concert bezoeken
5.	Kerstmarkt/-fair bezoeken
6.	Meerdaagse stedenreis naar Franse stad & streek
7.	Musical bezoeken
8.	Dorpswandeltocht met gids
9.	Museum bezoeken
10.	Bowlen



Dit wil niet zeggen dat de activiteiten waar misschien wat minder animo voor is, niet georganiseerd worden. We vinden het belangrijk dat alle leden aan hun trekken komen.

ACTIVITEITEN AGENDA

Dat het eten bij de plaatselijke horeca een succes is, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen voor de culinaire avond op 13 december. In mum van tijd was deze volgeboekt en hadden we al een flinke reservelijst. Om zo min mogelijk mensen teleur te stellen, heeft het horecateam van Heerlijkheid Havenzicht nog 20 extra zitplekken weten te creëren. Hierdoor komt het maximaal aantal deelnemers op 70 uit. Fantastisch!



Ook voor de Kerstbingo is veel animo. We gaan er een gezellige avond van maken. Voor het eerste kwartaal 2024 hebben we een grove planning gemaakt van wat we sowieso willen gaan organiseren. Van twee activiteiten is de datum al bekend, die kunnen alvast in uw agenda.

Voor de overige activiteiten moet de datum nog bepaald worden. Deze activiteiten worden in onze eigen ruimte in de Annahof gehouden. De uitnodigingen volgen tegen die tijd.

Datum	Activiteit	Tijdstip
19-01-2024	Gezellig avondje bowlen bij Bowling De Thoolse Brug in Tholen	
Februari	Bingo	
01-03-2024	Stamppottenbuffet bij Chez-Vales - de Wellevaete	
Maart	Kaart- en spelletjesavond	
Maart	Creatieve workshop thema Pasen	

Wat betreft de bowlingavond willen we nog melden dat we een optie hebben genomen op alle acht banen. Maximaal zes personen per baan. We maken er dus een gezellige Anna Zorgt bowling-wedstrijd van. Binnenkort volgt de uitnodiging, schroom niet en doe gezellig mee.

OPENINGSTIJDEN KRINGLOOPWINKEL

Dinsdag : van 10 tot 16 uur

Woensdag : van 13 tot 16 uur

Vrijdag : van 10 tot 16 uur

Zaterdag : van 10 tot 16 uur iedere 1^e en 3^e zaterdag van de maand

Volg ons op Facebook en Instagram!

Gesloten dinsdag 26 december, dinsdag 2 januari en woensdag 3 januari. Vanaf vrijdag 5 januari bent u weer welkom en op zaterdag de 6^e is het weer koopzaterdag.

INLEVEREN SPULLEN

Voor het inleveren van spullen kunt u ook terecht op bovengenoemde tijden.

Like onze Facebookpagina Kringloop 2^e Kans Stalland www.facebook.com/Kringloopstalland en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes.

Of kijk ook eens op www.instagram.com/kringloop2ekans

Ons Dorpsloket wordt inmiddels druk bezocht en gevonden door onze leden en inwoners, een mooie ontwikkeling waar we dichtbij iedereen kunnen helpen die een vraag heeft. Wij zijn er enorm trots op dat we dit hebben kunnen wegzetten en dat het zelfs tot ver in het land als voorbeeld gezien wordt hoe we dat hier op Sint-Annaland hebben geregeld!

Om u een idee te geven, we hebben tot nu toe al meer dan 600 vragen binnengekregen dit jaar en meer dan 2.000 keer onze vrijwilligers ingezet, dat is toch bijzonder mooi! Om dit te kunnen blijven doen, kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken, ook voor een eenmalige klus als de tijd wat beperkt is. Dus kijk eens in uw eigen omgeving, familie en vriendenkring en maak ze attent op onze mooie organisatie. Ook voor het Dorpsloket kunnen we zeker nog een vrijwillige dorpsondersteuner gebruiken, wilt u weten wat dat inhoudt? Kom een keertje langs dan vertellen we u er alles over!

Het Dorpsloket is tussen kerst en oud en nieuw gesloten, vanaf dinsdag 2 januari zijn we weer aanwezig.

Lees en/of kookclub

Zo hier en daar horen we wel eens wat over ideeën en/of voorbeelden die nieuwe inwoners meenemen vanuit hun oude woonplaats, zo ook de vraag naar een lees- en/of kookclub. Denk aan samen koken en dan aan tafel gaan om te proeven wat de ander bereid heeft. Dit kan natuurlijk bij iemand thuis zijn maar ook zeker heeft Anna Zorgt de ruimte om dit mogelijk te maken.



Ook lezen is een bezigheid die op zich iemand alleen doet maar hoe leuk zou het zijn om na het lezen van een boek uw ervaring te delen? Dit in gezamenlijkheid met bijvoorbeeld een kop koffie of thee of een lunch. Op deze manier ontstaat verbinding en worden interesses gedeeld met elkaar, recepten uitgetprobeerd en uitgewisseld. Laat van u horen als dit uw interesse heeft zodat we mensen met elkaar in contact kunnen brengen en/of kunnen ondersteunen met de organisatie van uw idee. Kom langs op ons dorpsloket, bel of mail ons.

Vrijwilligersavond

Op 24 november jl. hebben we onze vrijwilligers weer in het zonnetje gezet. Een mooie avond waar ongeveer 70 van onze vrijwilligers aanwezig waren. We waren te gast in 'De Brasserie' van ARDI keukens waar Valesca van Chez Vales en de Wellevaete voor een heerlijk buffet had gezorgd met een herfsttintje. Waar de vrijwilligers een kennisquiz hebben gedaan en de winnaars naar huis gingen met een appeltaartje. Ook de Sint en de pieten zijn nog langs geweest en een aantal van onze vrijwilligers mochten zelfs even op schoot komen voor een extra toespraak van de Sint. De avond was zeker geslaagd, vele blije gezichten, mooie gesprekken en uiteraard was het eten en drinken een welkome aanvulling.

Vrijwilligers van Anna Zorgt BEDANKT!



TERUGBLIK MOEZELREIS

Van 5 tot en met 7 oktober jl. zijn we met ongeveer 60 leden naar de Moezel geweest, een mooie reis met een gevarieerd programma maar zeker ook ruimte om op eigen gelegenheid op verkenning uit te gaan.

De eerste dag zijn we om 7 uur vertrokken uit Stalland naar Koblenz, een busreis van in totaal vijf uur met een pauze onderweg, iedereen is getrakteerd door Anna Zorgt op koffie en een gevulde koek onderweg. Na het inchecken en de lunch hebben we met twee gidsen een stadswandeling gedaan, het weer was fantastisch dus dat was erg prettig. In de avond een gezamenlijk drie-gangendiner in een lokaal restaurant en daarna heeft iedereen voor zichzelf de dag afgesloten in de vele leuke tentjes die Koblenz rijk is. Het hotel lag midden in de stad dus iedereen kon weer makkelijk de weg naar "huis" vinden.

Na het ontbijt, wat ontzettend rijk gevuld was en lekker zijn we richting Bernkastel-Kues gereden voor de boottocht op de Moezel, uitgestapt in Traben-Trarbach en vandaar weer doorgereden naar Cochem waar iedereen een vrije middag ter besteding had om dit prachtige plekje te ontdekken, te shoppen of heerlijk op een terrasje door te brengen. De avond hebben we in Cochem afgesloten met een 3 gangenmenu in een restaurant met uitzicht op de Moezel.

De volgende dag hebben we na het ontbijt uitgecheckt en de koffers ingeladen daarna is een grote groep naar de kabelbaan in Koblenz gegaan, anderen hebben de stad verder op eigen gelegenheid verkend. In de middag zijn we begonnen aan de terugreis en hebben we de reis afgesloten bij 't Appeltje in Bergen op Zoom.

We kijken met zijn allen terug op een zeer geslaagde, gezellige en mooie reis en zien het als een bevestiging om wederom een nieuwe reis te organiseren voor onze leden.



Wat was het gezellig!

Na de nodige voorbereidingen was het dan eindelijk zover. Op 30 november 2023 startte het nieuwe initiatief 'Eten met Anna'. De start van een mooie traditie om iedere laatste donderdag van de maand een heerlijke, gezonde en betaalbare driegangenlunch te verzorgen onder het motto 'Samen eten is gezellig'. Voor deze eerste keer hadden zich maar liefst 31 mensen aangemeld. Volle bak dus.

Om 9 uur was het team van vrijwilligers van Eten met Anna aanwezig. Na een kop koffie ging het team enthousiast aan de slag met het voorbereiden van het eten en het dekken en gezellig aankleden van de tafels. Om half twaalf kwamen de eerste gasten binnen en om 12 uur zat de Annahof helemaal vol en kon de soep worden geserveerd. Daarna volgde 'Pee'en mee juun' met een bal gehakt en jus (met dank aan Loonbedrijf Guiljam voor het schenken van de aardappelen, wortels en uien en Slagerij Slager voor de mooie extra korting op het gehakt). De lunch werd afgesloten met koffie en thee met koekjes van José. Er was een gezellige sfeer aan tafel en iedereen was geanimeerd met elkaar in gesprek.



Alle gasten hebben genoten van de lunch en gaven aan dit initiatief zeer op prijs te stellen. Op de vraag of het voor herhaling vatbaar is werd unaniem met 'ja' geantwoord. Ook het team van vrijwilligers heeft genoten. De samenwerking liep als een trein en iedereen was blij met het resultaat. 'Fijn om te zien dat iedereen er zo van genoten heeft.' Kortom, de eerste editie van Eten met Anna was een groot succes. Op 28 december 2023 staat de volgende lunch gepland. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.



Houdt u van koken of vindt u het leuk om ons op een andere manier te helpen tijdens deze lunchmomenten, maar heeft u niet iedere week tijd? Het vrijwilligersteam van 'Eten met Anna' kan nog versterking gebruiken. U bent van harte welkom! Wilt u meer informatie of aanmelden, dat kan via: vrijwilligerscoordinator@anna-zorgt.nl.

BEZOEK WATERSNOODHUIS STAVENISSE



Op 12 oktober werd eerst gezamenlijk koffie gedronken in de Annahof. Uiteraard met wat lekkers erbij. Omdat het weer niet echt meewerkte reden we met auto's richting Stavenisse voor een bezoek aan het Watersnoodhuis. Flip de Rijke gaf een boeiende uiteenzetting (met een kwinkslag hier en daar) over de tragedie die in februari 1953 het zuidwesten van Nederland, en met name Stavenisse, heel zwaar getroffen heeft. Iedereen vond het zeer de moeite waard.

Wie dat wou kon daarna een bezoek brengen aan de oude begraafplaats, waar (bijna) alle slachtoffers van de Watersnoodramp uit Stavenisse zijn begraven.



WORKSHOPS MACRAMÉ

Maar liefst 23 dames hadden zich aangemeld voor de workshop macramé. Twee avonden werd er onder begeleiding van Miranda Ketting in de Annahof ingespannen geknutseld. Met hele mooie plantenhangers als resultaat. Maar wie dat liever deed, kon ook flessen versieren.

Aan het einde van de avond ging iedereen tevreden en met een mooi werkstuk naar huis.



Workshop kerstring maken

Donderdag 7 december werd de creatieve workshop “kerstring maken” gehouden. Dit was een groot succes. Wat een gezelligheid en wat een creativiteit! Alle 24 deelnemers gingen met een prachtige eigengemaakte kerstring naar huis.



Kerstmarkt Gent

Een bijna volle bus vertrok op vrijdag 8 december vanaf het Havenplein richting Gent voor een gezellig dagje op de kerstmarkt, die tegenwoordig “De Gentse Winterfeesten” wordt genoemd. Een probleempje onderweg met de bus werd snel opgelost en chauffeur Harold bracht ons veilig naar Gent. Er werd volop genoten van het gezellige en fraai versierde centrum. En uiteraard van de vele lekkernijen die verkrijgbaar waren. Moe maar voldaan keerde iedereen weer terug met mooie foto's als herinnering aan een mooie dag.

